

## Har du mod att följa Jesus?

*Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Jesus Kristus att förföljas.*  
(2 Tim. 3:12)

Predikan i Ljustorps Baptistförsamling  
2011-10-09

### **Bibeltext.**

*Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålmod, kärlek och uthållighet, under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.*  
(2 Tim. 3:10-12 SFB)

### **Inledning.**

Som en åldrad man skriver aposteln Paulus dessa rader till sin andlige son Timoteus. Paulus var en förföljare av de kristna, men blev omvänd på vägen till Damaskus och blev sedan den kanske störste aposteln vi känner i hela Nya Testamentet. Han reste omkring och bildade församlingar, predikade evangelium, förmanade de troende att hålla fast vid tron på Jesus. När han ser tillbaka på sitt liv och vill förbereda Timoteus till en fortsatt tjänst sedan han själv fått flytta hem, så är det som om två tankar ständigt återkommer när han skriver. Den första är den oerhörda kraften i Guds evangelium, vad Gud förmår att göra för den som vill tjäna honom. Det andra är det pris och det lidande en verklig Jesu efterföljare måste betala och bära när han vill följa Jesus framför allt annat. I Paulus fall handlade detta lidande ofta om en helt öppen förföljelse som han blev utsatt för i alla de städer där han förkunnade evangelium – ibland fick han fly hals över huvud för att överleva, ibland hamnade han i fängelset såsom var fallet då han skrev dessa rader till Timoteus: *I [evangeliets] ... tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare* (2 Tim. 2:9).

När nu Paulus förmanar Timoteus så är det som om att han mellan raderna säger: *Timoteus, du måste ha mod för att följa Jesus hela vägen fram till målet. Har du mod att följa Jesus vad det än kan kosta dig av lidanden och svårigheter, Timoteus? Är du villig att offra allt för Jesus? Har du mod att följa Jesus?* Och dessa frågor är lika aktuella idag. Jag vill ta en stund och ställa oss inför allvaret i att vara en kristen. För det är verkligen så att frälsningen är helt gratis och vägen till himlen är öppen genom Jesu död och uppståndelse, men den som tar emot Jesus hamnar på kollisionkurs med den värld vi lever i. Den som är född på nytt kan aldrig och kommer aldrig att kunna vara vän med världen, för Bibeln säger att världen och Gud är fiender. Och den som vara världens vän blir fiende till Gud, och underförstått blir den som är Guds vän fiende till världen – därtill finns tydliga skäl som vi strax skall se på. Och ett sätt som detta tar sig uttryck är just att världen förföljer den som vill följa Jesus. Vår text säger oss ju att *alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus [kommer] att förföljas*. Har du och jag mod att följa Jesus?

## Predikan.

1. Har du mod att följa Jesus när dina gamla vänner överger dig och till och med förföljer dig?
  - (a) Paulus var innan han kom till tro på Jesus en mycket sträng farisee. Han beskriver sig själv på följande sätt: *Hur jag levt mitt liv från början, från det att jag var ung, bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid, och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisé, enligt den strängaste riktningen i vår gudsdyrkan.* (Apg. 26:4-5) När han for till Damaskus för att förfölja och fångsla de kristna så hade han med sig rekommendationsbrev från översteprästerna (Apg. 9:1-2). Paulus hade alltså en hög ställning och ett högt anseende.
  - (b) Men när han sedan kom till tro var han inget värd längre: *Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen, och att han är ledare för nasareernas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet, och därför grep vi honom.* (Apg. 24:5-6) De planerade till och med att döda honom: *Tre dagar efter det att Festus hade anlänt till provinsen, for han från Cesarea upp till Jerusalem. Överste-prästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll och tänkte döda honom under vägen.* (Apg. 25:1-3) Paulus förlorade alla sina gamla vänner, sin höga ställning, sitt höga anseende och sitt inflytande i sina gamla kretsar när han tog emot Jesus som sin Frälsare.
  - (c) Har du mod att följa Jesus när dina gamla vänner överger dig, när du kanske förlorar ditt jobb, dina möjligheter till karriär och högt anseende?
2. Har du mod att följa Jesus när dina kristna vänner överger dig?
  - (a) Lite innan vår predikotext skriver Paulus: *Som du vet, har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem är Fygelus och Hermogenes. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj, ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojour.* (2 Tim. 1:15-16)
  - (b) Av någon anledning var det flera av Paulus vänner som övergav honom när han hamnade i fängelse för sin tros skull – texten verkar säga att de skämdes för hans bojour.
  - (c) Kanske tyckte vissa av hans vänner att han var för radikal och gick för långt och att de därför tog avstånd från honom när han fick betala priset för sin övertygelse.
  - (d) Har du mod att följa Jesus när dina kristna vänner överger dig och tycker att du får skylla dig själv för att du råkat illa ut?
3. Har du mod att följa Jesus när din egen familj vänder sig emot dig?
  - (a) Jesus talar om detta i Matt. 10:21-23, 10:34-39: *En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan [...] Tro inte att jag har kommit för*

*att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.*

- (b) En god vän till mig fick uppleva hur hans far vände sig emot honom när han blivit en kristen.
  - (c) Själva har vi som familj fått smaka på vad detta innebär när en nära släkting förtalade våra barn inför oss, angrep oss fysiskt mitt i natten och kastade ut oss ur sitt hus.
  - (d) Har du mod att följa Jesus även om din familj vänder sig emot dig?
4. Har du mod att följa Jesus när människor angriper dig utan synlig orsak?
- (a) Den som är frälst sprider en doft omkring sig som människor inte kan undgå att märka av: *Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv.* (2 Kor. 2:14-16) Om du är en kristen så luktar du illa, till och med död, för den som inte tror. Du behöver inget säga eller göra. Det räcker med att du existerar och utsöndrar denna doft. Då kommer människor som inte vill tro att reagera våldsamt emot det och angripa dig utan orsak.
  - (b) Min fru har berättat om en episod på sitt arbete då hon blev verbalt angripen av en arbetskamrat helt oprovocerat. Jag tror det berodde just på detta – hennes Kristusdoft var en provokation i sig för denna arbetskamrat.
  - (c) Anledningen till att denna Kristusdoft är då provocerande för människor är att *evangeliet om Kristus är en stötsten och en dårskap för den som inte vill tro* (se t.ex. 1 Kor. 1:18-25). Och detta gällde på aposteln Paulus tid liksom idag: det evangelium vi predikar är en skandal och en dårskap för den som inte vill omvända sig. Det beror på följande saker:
    - i. Evangeliet fråntar människan alla möjligheter att frälsa sig själv
    - ii. Evangeliet väcker människan från hennes självpåtagna slummer, väcker hennes samvete och bjuder henne att omvända sig från sina syndiga gärningar
    - iii. Evangeliet står i direkt strid med alla filosofier, religioner, världsåskådningar och ”ismer” som hyllas i varje tid då det förkunnas, som till exempel i vår tid då pluralism (alla vägar leder till samma mål och alla trosuppfattningar är lika sanna oavsett hur motstridiga de är), humanism (människan är sin egen gud och bestämmer sin egen moral) och relativism (det finns ingen absolut sanning och om den finns så kan människan inte finna den) hyllas. Evangeliet står i direkt strid med alla dessa begrepp: Jesus är enda vägen till Gud, Jesus kallar syndare till omvändelse, Jesus är den enda sanningen!
- Inte undra på att Jesus säger att vi skall bli hatade av alla för hans namns

skull!

- (d) Har du mod att följa Jesus när människor angriper dig helt oprovocerat bara på grund av att du älskar Jesus och vill följa honom?
5. Har du mod att följa Jesus när människor förtalar dig och drar ditt namn i smutsen?
- (a) All förföljelse kännetecknas egentligen av att den är väldigt smutsig och fylld av lögner och fula knep: *Saliga är ni, när människorna hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen.* (Matt. 5:11) Vi måste förstå att det lidande en Jesu efterföljare kommer att utstå på grund av sin tro och övertygelse kommer att vara allt annat än ädelt. Man kommer att sprida lögner om oss, anklaga oss för att vara onda människor, intoleranta och bakåtsträvande, föra oss inför domstolar på falska anklagelser, och kanske till och med försöka döda oss. Så gjorde man med Jesus: han anklagades för hädelse, skattebrott och uppvigling. Han fälldes i en skenrättegång och alla vände sig emot honom. Han avrättades som en brottsling under djup förnedring. Och samma sak väntar oss om inte en väckelse vänder utvecklingen i vårt land: *Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre* (Matt. 10:24-35). Det spelar ingen roll att Sverige en gång var ett land präglad av kristendomen och att sådan här öppen förföljelse var en omöjlighet – om Guds rike går bakåt så går ondskan framåt och då kan det bara sluta på detta sätt. Enda sättet att stoppa denna utveckling är att Guds rike får gå framåt.
- (b) Har du mod att följa Jesus även om det innebär att du kommer att få utstå lögner, falska anklagelser och hån?
6. Har du mod att följa Jesus när samhället i stort vänder sig emot dig?
- (a) De första kristna anklagades för att vara samhällsomstörtare. När Paulus och Silas befann sig i staden Filippi hände det sig att de hade en konfrontation med en spåkvinna (se Apg. 16:1-40). Reaktionen från folket i staden blev omvälvande: *[Man grep] Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sade: "De här männen stör ordningen i vår stad".* Och man kastade Paulus och Silas i fängelse.
- (b) Lite senare när Paulus och Silas reste vidare till Tessalonika blir det upplopp och folkmassan ropar: *"Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen [...] De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung."* (Apg. 17:6-7) Detta var kanske den mest kontroversiella delen av den kristna tron: *Jesus är allas Herre!* För under romarrikets tid var alla ålagda att böja sig under kejsaren och till och med tillbe honom som Herre. De kristna vägrade och bekände Jesus som Herre istället. Och blev förföljda för det.
- (c) Det finns idag tydliga tecken på att ett likadant samhällssystem är under uppbyggnad. Ett exempel är att det finns New Age-filosofier som för fram den bärande tanken i sina lärosystem att de bakåtsträvande kristna måste avlägsnas från jordens yta innan den nya tidsåldern kan bryta fram.

- (d) Jag kommer ihåg att jag en gång mötte en anklagelse i gymnasiet från en klasskamrat. Jag framförde den tanken att min tro på Jesus var så viktig för mig att jag bara ville gifta mig med en flicka som delade den. Då svarade han med eftertryck: ”Den är sådana som du som är orsaken till alla krig vi har på jorden”.
- (e) Har du mod att följa Jesus även när samhället i stort vänder sig emot dig och menar att du och din tro är ett hinder för att samhället skall kunna utvecklas vidare?
7. Gud är på din sida – därför kan du ha mod att följa Jesus!
- (a) Gud säger ingenstans att vi kommer att slippa dessa prövningar – de är det pris vi kommer att få betala om vi vill följa Jesus vad det än kostar – men Gud har lovat att vara med oss genom prövningarna. I vår predikotext säger Paulus att: *Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Vilket vittnesbörd!*
- (b) Gud har lovat att ge oss stora andliga segrar mitt under dessa förföljelser. När Paulus och Silas hamnade i fängelset i Filippi (se Apg. 16) inträffade det fantastiska att när det bad och sjöng lovsånger så blev det en stor jordbävning och alla dörrar for upp och alla bojor föll av dem. Och fångvaktaren, som såg allt detta hända, blev frälst! Dessutom fick de delvis upprättelse gentemot myndigheterna när det upptäcktes att de blivit piskade utan en fällande dom trots att de var romerska medborgare. Myndigheter kom till och med och talade vänligt med dem för att lösa situationen!
- (c) Jesus lovar oss att vi inte skall behöva förbereda något försvarstal då vi blir ställda till svars: *Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.* (Matt 10:17-21)
- (d) Jesus lovar oss att vi skall få tillbaka vad vi förlorat för hans namns skull mitt under förföljelser: *"Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.* (Matt 10:29-30)
- (e) Den väldiga gudomliga kraften fullkomnas i svagheten under de förföljelser vi får utstå: *Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.* (2 Kor 12:10) Gläder vi oss över våra svagheter och prövningar? Jesus går så långt att han uppmanar oss därtill: *Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosönens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje [NT81: dansa av fröjd]! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.* (Luk. 6:22-23) Enda gången Nya

Testamentet talar om att vi skall hoppa och dansa är när vi glädjer oss över förföljelser.

(f) Om nu Gud är för oss, vem kan vara emot oss? (Rom 8:31-39)

### **Avslutning.**

Har du mod att följa Jesus? Har Kristus blivit så dyrbar för dig att du är beredd att utstå vad som helst för hans namns skull? Vill du ge ditt liv för honom? *Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig*, säger han. Vill du ta ditt kors och följa honom vart han än leder dig och hur mycket det än må kosta dig? Har du mod att följa Jesus?

### **Nattvardsfirande.**

- Psalm 75
- 1 Kor. 11:23-28
- Självprovning
- ”Han tog ett bröd...” – lovprisning för brödet
- ”På samma sätt tag han bägaren...” – lovprisning för bägaren
- Nattvardsgång
- Välkommen till första bänken för förbön efter att du fått del av gåvorna.